

RIFRAF.

Klapdorp 672000 Antwerpen

Copernicus, Ip, Deeper.

Een van de meest beangstigende platen ooit gemaakt en recht uit de verwrongen geesten het verkilde hart van een diep-depressief en negatief denkend man. Toch is het een grootse plaat geworden en minstens de helft van de nummers is geniaal.

Copernicus werd onder een andere naam geboren in 1939 ergens in de USA. In het begin van de jaren zestig startte hij als zovelen met het voorlezen van poëzie in de koffiehuisen van de West Village en het duurde tot de eind jaren zeventig voor hij een combinatie vond met de keyboardspeler Pierce Turner en gitarist/synthesizerspeler Larry Kirwan om zijn teksten muzikaal te begeleiden. Deeper is een typische Copernicusplaat geworden: de meeste nummers zijn geïmproviseerd rond vooral geschreven teksten en bevatten veel geschreeuw en rare geluiden. Er is ook veel gebruik gemaakt van klassiek aandoende pianostukken waarvan sommige echt prachtig klinken.

Copernicus is echter niet alleen poëet, hij is ook filosoof en zijn grootste statement is verwerkt in het laatste nummer:

*Nothing exists! There is nothing!
There is no one! There will never be
anything!*

Vandaar ook zijn naam. De eerste Copernicus, die voor het eerst beweerde dat de aarde om de zon draait en niet andersom en dat ook nog kon bewijzen, verdedigde hiermee zo'n allesvernieuwend idee dat men hem niet begreep en hem op de brandstapel wilde plaatsen. En Copernicus (de huidige), die eveneens weet dat zijn standpunt nogal anders is dan de meest gangbare, kan zich zo goed inleven in de problemen van Copernicus de eerste dat een naamkeuze hem niet moeilijk leek.

Een Amerikaans criticus besprak de plaat op de volgende manier: "Heel goed voor iemand die niet bestaat", waarmee ik mij 100% akkoord kan verklaren.

*Nevermore Records., P.O. Box
170150, Brooklyn, N.Y., 11217, USA*